



OPEN VENSTER NAAR ONZE HELE WERKELIJKHEID

Beste {{voornaam}} {{tussenvoegsel}} {{achternaam}},

In de inleiding op de avond van 7 april jl. zei ik dat ik me kon voorstellen dat mensen gedacht hebben: wat moet stichting "Er is meer..." nou met 'die Zauberflöte'; dat is toch een opera; dan gaat het dus om muziek. Misschien heeft men de ondertitel dan over het hoofd gezien: een alchemistische allegorie. Want de figuren die in de opera op het toneel staan, beelden de stoffen uit die de oude alchemisten gebruikten, en wat er met die stoffen gebeurt als je ze bij elkaar brengt. Het is net als met een kaars: wanneer je een kaars aansteekt, dan heb je met vuur te maken. Maar het gaat tegelijk om iets anders: die brandende kaars staat ergens voor, beeldt iets uit.

En zo verbeelden de figuren in de opera de spiritualiteit van de oude alchemisten. Zij zeggen: er is één werkelijkheid - alles is levend, stoffelijk én geestelijk; de werkelijkheid is in proces, in beweging; en die beweging ontstaat doordat de werkelijkheid uit tegengestelde delen bestaat; maar die delen moet je niet scheiden, maar verbinden, en daar dienen de rituelen van de oude alchemisten voor.

In die alchemistische allegorie, die de Zauberflöte is, staan het mannelijke en het vrouwelijke bij elkaar en gaat het dus om de androgyne mens; zoals het 'van den beginne' is geweest en waar het uiteindelijk ook om gaat.

Op donderdag 12 mei komt Peter Toonen bij ons. We kennen hem van zijn enthousiaste verhalen over de Maya's en hun wijsheid. Een wijsheid die ons vraagt: "zijn jullie verlaafd aan oude patronen?", waarbij in een controle-samenleving hoge heren aan de top staan. Of: luisteren jullie naar intuïtie en handelen jullie vanuit het hart? Of in de woorden van de oude alchemisten: laten jullie het mannelijke en het vrouwelijke samensmelten?

En in het persbericht geeft Peter aan vooral ook praktische tips te willen aanreiken. We zien elkaar donderdag 12 mei 2016

Stichting "Er is meer..."



12 mei 2016

Peter Toonen

2016: Voorbij transitie
De laatste uitwassen van decontrole-samenleving, en wat er aan te doen

Peter Toonen vertelt al jaren dat de oude Maya's de huidige tijd al meer dan duizend jaar geleden konden waarnemen (voorspellen), een tijd waarin alles steeds sneller en materialistischer lijkt te gaan. Hoe deden ze dat?

Volgens hem laten de Maya's ons vervolgens zien dat achter de huidige geld-, energie- en milieu crisis die daar uit voortkomt, zich juist nieuwe kansen kunnen openbaren. Het belangrijkste wat de Maya's ons kunnen leren is dat tijd niet slechts lineair voort gaat, maar zich voordoet in cycli.

Zo hebben we duizenden jaren geleefd in het houvast van een gesloten piramide structuur, een controle-samenleving met hoge heren aan de top. We kunnen nu naar een open cirkel van gelijkheid en transparantie. Van top-down naar bottom-up: collectieve organisaties waarin geluisterd wordt naar intuïtie en gehandeld wordt vanuit het hart. Hoe zou dat er uitzien? Of zijn we verslaafd aan oude patronen, bijvoorbeeld dat en hoe anderen 'boven ons' alles voor ons regelen, en we niet onszelf kunnen zijn?

Deze keer zal Peter vooral ook praktische tips aanreiken over hoe om te gaan met deze tijd van transitie. Hij doet dat zowel door het benoemen van praktijkvoorbeelden uit zijn ervaring als coach en docent, en uit zijn eigen dagelijkse leven, een leven dat verder reikt dan de dagelijkse 'realiteit'

Peter Toonen (1958), coach, inspirator, verteller en schrijver van negen boeken en vele artikelen vooral over de Maya kalenders, wil het onzichtbare zichtbaar maken in en om ons heen. Al meer dan twintig jaar verschijnen van hem regelmatig publicaties en columns van hem en interviews met hem in diverse tijdschriften (o.a. Libelle, Elegance, de Telegraaf, de Volkskrant, NRC, Onkruid, Ode, Spiegelbeeld, ParaVisie) over deze en andere onderwerpen. Zeven jaar geleden heeft hij de opleiding Energetisch Coach opgezet, die dit jaar is getransformeerd tot de opleiding Bewustzijns Coach te Utrecht.

In 2003 won hij de Frontier Award voor zijn grensverleggende werk op het gebied van wetenschap en spiritualiteit. Via landelijke radio en tv (RTL, TROS, VARA, NOS, NRCV, KRO, etc.) werd hij bekend als '2012 deskundige'. Zijn motto is Hou het simpel. Maar ook: De enige werkelijke groei is die van bewustzijn.

Peter's websites: www.natuurlijketijd.nl en www.mayatijd.nl.

Hij is tevens ambassadeur van een nieuwe financiële instelling in oprichting: De Blije Bank, www.deblijeb.nl.

Facebook

www.erismeerveldhoven.nl

info@erismeerveldhoven.nl

Routebeschrijving

Waar

- U bent welkom in de Immanuelkerk Teullandstraat 1 5503 VV Veldhoven
- De lezing begint om 20.00 uur en de zaal is open om 19.15 uur.
- U bent van harte welkom zonder reserveren, tenzij dit apart bij de lezing wordt vermeld.
- De toegangsprijs bedraagt € 10,00 tenzij anders vermeld. Dit is inclusief koffie, (kruiden) thee of water in de pauze.
- Als dit voor u bezwaarlijk is geeft u dan wat u kunt missen.
- Slingering (voor slechthorenden) is aanwezig.

Voor meer informatie zie onze website: www.erismeerveldhoven.nl

Reserveren

U kunt voor alle bijeenkomsten vooraf reserveren, dit kan door op onderstaande buttons te klikken

Peter Toonen

Willem Glaudemans

Niels Bagchus

Ineke Koedam

Verlangen naar... Verbondenheid

CD opnames

Van der meeste lezingen zal een geluidsopname gemaakt worden; Deze kunt u tijdens de avond bestellen bij de mensen vóór aan bij de kassa of via onze website.

- De kosten hiervan zijn € 10,- per opname, de CD zal dan aan u toegestuurd worden;
- OF € 8,00 per opname en dan kunt u de CD bij ons ophalen bij voorbeeld bij de volgende lezing.

CD bestellen

Data

12 mei 2016
 15 september
 6 oktober 2016
 3 november 2016
 8 december 2016



15 september 2016

Willem Glaudemans

De Universele Wetten

Een leidraad voor bewust leven

Zou je willen weten hoe de schepping in elkaar zit en door welke wetten zij wordt geregeerd? Wil je bewust met deze wetten kunnen leven, zodat je leven de steunkracht krijgt van moeiteloosheid, vrijheid en creativiteit? De wetten zijn neutraal en werken altijd, de keus is: [lees meer-->](#)



6 oktober 2016

Niels Bagchus

DNA heling met kristallen, licht en de heilige geometrie

Tijdens deze interactieve lezing laat Niels Bagchus je de helende werking van kristallen, licht, graancirkels en de heilige geometrie ervaren. De symbooltaal van de heilige geometrie vormt een multidimensionale DNA veldruimte, die het lichaam aanspreekt om zichzelf van binnenuit te helen. [lees meer-->](#)



3 november 2016

Ineke Koedam

Orgaandonatie, doodgewoon?

Orgaandonatie is een gevoelig thema. We horen over de lange wachtlijsten en de medische mogelijkheden. Complex wordt het ook de donor in in het verhaal betrekken. Mensen die leven niet doneren, zullen zich daar goed over hebben geïnformeerd. Anders is dat als het om hersendood gaat. Dan zou donatie, zo lijkt de algemeen geldende regel, vanzelfsprekend moeten zijn. Hersendood is immers dood. Het probleem is echter dat daar ook in medische kringen nogal verschil van mening over bestaat. Wat doet orgaanuitname met de donor? Wat doet orgaandonatie met naasten? [lees meer-->](#)



8 december 2016

m.m.v. diverse sprekers

Verlangen naar... Verbondenheid
Inter-religieuze avond

Vorig jaar organiseerden wij in de aanloop naar Kerst de thema-avond 'Verlangen naar... Licht'. Verschillende geloofs- en levensovertuigingen werd dat verlangen naar licht aangedragen; via een tekst, een gebed, een lied of meditatieve muziek. Wij hebben hier positieve reacties op ontvangen. Ook wijzelf hebben de avond als waardevol ervaren en we zeiden tegen elkaar: het zou goed zijn om elk jaar zo'n avond te organiseren.

Want hoe verschillend ook van overtuiging of geloof, wij mensen herkennen elkaar in een 'Verlangen naar...'

Op donderdag 8 december 2016 organiseren wij een nieuwe thema-avond: 'Verlangen naar... Verbondenheid'.

Immers: hoe verschillend ook onder woorden gebracht of op muziek gezet, binnen allerlei geloofs- en levensovertuigingen wordt gezocht naar een heilzame verbondenheid. Een verbondenheid tussen mensen onderling en een verbondenheid met dat wat groter, universeler is dan wij zelf.

© Stichting "Er is meer..." te Veldhoven, alle rechten voorbehouden.

info@erismeerveldhoven.nl

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting "Er is meer..." en wordt verspreid om u te informeren over onze bijeenkomsten. De gebruikte e-mail adressen worden slechts voor dit doelende gebruikt en niet aan derden beschikbaar gesteld. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen; klik dan hieronder op 'hier afmelden'.

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@erismeerveldhoven.nl toe aan uw adresboek.

